

De nieuwe tijd nodigt de echte jij uit...



Dankbaarheid

Wauw, er leeft zoveel onderhuids bij de mensen die ik mag ontmoeten. Ik ben dankbaar dat ik mijn hart volg en 'Leef je droom' inspiratiedagen organiseer. Waarin ik aanreik en uitreik naar mijn medemens. Wie ik herken en erken in zijn/haar innerlijke (onder)zoektocht en ontdekkingsreis. Er leeft in elk van ons een diep verlangen die zich steeds sterker laat voelen om gehoord en gezien te worden. Een innerlijke roep om je ware pad van vervulling te gaan. Je ware Zelf beetje bij beetje zichtbaar te maken. Ik deel en reik aan wat mij raakt en inspireert op mijn pad. Dankbaar dat dit mensen aanmoedigt om hun hart te verkennen en te volgen. Daar een rol kunnen in spelen, is 'mijn weg'.

Oude wereld

Deze tijd voelt voor mij stilletjes aan als het einde van opvulling van leegtes in mijn gevoel en leven. Het einde van omleidingen, afleidingen, misleidingen en verleidingen van de buitenwereld. Een buitenwereld die ik steeds meer herken en ervaar als energieverlies. Waar ik het stuur van m'n leven ergens onderweg uit handen heb gegeven. Herken je dit? Waar de valse belofte in de lucht hangt dat je vanalles moet bereiken, invullen en nastreven om erbij te horen en gelukkig te zijn. Terwijl je ware schat in jou leeft, wachtend tot je deze weg terug vindt. Een innerlijke ontdekkingsreis die jou en mij terug in eer herstelt. Waar je mateloos krachtig bent en overvloed ervaart. Die jou ondersteunt en begeleidt om je ware doel te leven. Waarvoor je gekomen bent, waarvoor je geboren bent...

Een nieuwe samenleving, een nieuwe aarde

Mijn hart vertelt mij, dat elk mens die vanuit z'n diepste verlangen z'n eigen ding doet, bijdraagt en meebouwt aan de langverwachte nieuwe samenleving. Een echte menselijke, hoogbewuste en bezieldde samenleving in verbinding met ons ware Zelf en alles wat er is. Verbonden vanuit eenheidsbewustzijn in een veelheid van vormen. Één en toch uniek.

Verschillende natuurluizen spreken van een nieuw tijdperk waar we nu als mensheid ingaan. In plaats dat we het goddelijke, gezondheid en bescherming, spiritualiteit en gezag buiten onszelf zoeken is het nu tijd om naar binnen te kijken. Introspectie, innerlijke leiding, creatiekracht, verandering richting vrouwelijke energieën (moeder aarde).

Wat leeft er in jou? Wat voel je steeds vaker opborrelen dat wil vorm krijgen? Stap voor stap...De weg naar meer authentiek leven, trouw aan je essentie, brengt innerlijke en uiterlijke harmonie. Chaos wordt harmonie, zo binnen, zo buiten.

Dichtbij de natuur, dichtbij jezelf

Laat je niet (teveel) beïnvloeden door de huidige buitenwereld. Blijf kalm, wees positief, voel vooral innerlijk wat er te voelen valt. Ga aan wat nog verwerkt en doorleefd moet worden. Het dient zich niet zomaar aan. Het is de nodige schoonmaak die de weg vrij maakt naar je ware kern. Ik herken en erken de uitnodiging om het in de ogen te kijken, te omarmen en te danken en los te laten zodat het kan geïntegreerd worden in je totale wezen. Het kan nog voelen als een blokkade als je het onderdrukt of ontvlucht. Het is ooit ontstaan met een reden. Nu mag het terug thuis komen en één worden. Het onderscheid maken tussen wat nog voedend is en wat niet, is een poort naar je Zelf.

Blijf dicht bij je kern, mediteer en verbind je met de natuur, met Moeder Aarde. Alle negativiteit transformeert in verbinding met de natuur. Heb jezelf en Moeder Aarde lief. Dichtbij de natuur, dichtbij jezelf. Kom eventueel naar een 'Leef je droom' inspiratiedag als dit voor jou nu kloppend voelt :)

Uitnodiging nieuwe 'Leef je droom' inspiratiedag op 5 juni of 12 juni

Het is jouw geboorterecht om het leven te 'leven' vanuit dat dieper verlangen. Dit is mijn uitnodiging naar jou toe. Vertrouw en word zichtbaar. Er is een dieper weten dat jou leidt. Je hoeft alleen maar 'jouw' volgende stap te zien... De puzzel is niet compleet als jouw stukjes ontbreken. Het voelt zó welkom om dit vorm te geven en te 'leven'. Juist in deze wereld, in deze tijd. Hoe meer mensen hun hart voelen en volgen, hoe meer de nieuwe bezieldde samenleving zich ontvouwt. Levensenergie en -vreugde gaan weer stromen. Alles begint op zijn plek te vallen en je ervaart steeds meer échte vervulling. Je voelt het, je maakt een beweging en je 'leeft' het...

Een 'Leef je droom' inspiratiedag. Een ontspannings- ontdekkings- en belevingsdag, joehoe :) Een voedingsbodemp voor lichaam en geest. Dichtbij de natuur, dichtbij jezelf. Wat leeft in jou? Welke obstakels weerhouden je om dit tenvolle te leven? Kom dit onderzoeken en open innerlijke deurtjes op:

5 juni in Oostduinkerke aan zee, bij mij thuis (max 4 deelnemers) of op 12 juni in het groene Gooik in de droomark workshopruimte (max 8 deelnemers). Thee, granenkoffie met vers gebakken lekkers erbij en verse soep zijn voorzien.

Enkele sleutels ;)
 - Inzichten natuurlijke tijd en ritmes mens, aarde, maan, zon, kosmos.
 - Creatieve sessies met de Maya tzolkinkalender en je geboorte-energie.
 - Natuurcontact/observatie/aarden via sjamanistische medicijnwandeling.
 - Healing Dance als woorden tekort schieten.
 - Rituelen, meditaties en deelmomenten in veilige ruimte met gelijkgestemden.

Mag dit jouw eigen uniek pad verhelderen? Wat resoneert met je kern? Wat mag er zichtbaar worden die nu je aandacht nodig heeft? Kom tot je recht en eer het leven! Neem één stap en je zult je volgende stap herkennen. Maak contact met jouw diepere natuur. Waar gaat je hart van zingen en word je écht blij van? Kijk uit naar spiegels, inzicht, verbinding, keuzes, antwoorden, stappen...

5 juni of 12 juni? Inschrijven en praktische info/details via janvermeulen1962@gmail.com
 Welkom ! Als je het voelt, is dit voor jou bedoeld :)

Spread the word

Ik krijg hele fijne, ontroerende reacties van mooie mensen die al een inspiratiedag hebben meegemaakt en dit zelfs anderen in hun netwerk aanbevelen. Wonderbaarlijk hoe dit werkt :) Ik krijg soms ook de vraag als men dit mag delen. Natuurlijk :) dank je wel, 'sharing is caring' voel ik dan. Voel je dus vrij om deze nieuwsbrief en uitnodiging te delen in jouw netwerk waar je aanvoelt dat dit passend is. Hoe meer mensen we samen kunnen bereiken en ik mijn droom kan delen, hoe meer ik dit werk kan verder zetten. Ik ben een schakeltje in het geheel die verbinding zoekt om samen de trilling in onze samenleving te verhogen. Elk draagt hieraan bij op z'n eigen unieke manier. Mensen kunnen zich natuurlijk ook vrijblijvend inschrijven op mijn nieuwsbrief (via deze mail of website) om op de hoogte te blijven in de toekomst.

Gezocht

Medestanders die een leuke, natuurlijke locatie hebben (of goed kennen) waar we 'samen' zo'n inspiratiedag kunnen organiseren in België of Nederland voor max. 8 á 10 deelnemers per keer. Dit om meer mensen (voor wie het nu te ver is) te bereiken en de kans te geven om zo'n inspiratiedag mee te maken.

Of misschien zelfs een inspirerende weekend (of week) in combinatie met wat jij doet? Mens- en natuurverbindende activiteiten vinden elkaar in afstemming en als de tijd rijp is. Ik werk ook rond bio-energetisch voeding (cursus) en EM, Effectieve Micro-organismen (workshops). Zie mijn website. Ik hoor graag van je. Mijn oren en hart staan open :)



De Natuurlijke Weg - Jouw Weg



Ik kijk naar je uit...

Lieve groet,
 Jan

www.denatuurlijkewegjouwweg.eu

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u janvermeulen1962@gmail.com toe aan uw adresboek.

